

Goede God,  
Vader en Moeder van Jezus en van alle mensen,  
Geest van vrijheid en van vreugde,  
we staan aan het begin  
van een nieuw schooljaar.  
Help ons tien maanden lang  
samen te dromen en te werken,  
**in alle kleuren van de regenboog.**  
Help ons een diepere bron aan te boren,  
open te staan voor zingeving  
en U op het spoor te komen.  
Jezus van Nazaret had  
een speciale band met U.  
Hij maakte in uw naam mensen vrij.  
Hij zat vaak met mensen aan tafel  
en vierde het leven.  
Hij wees zijn medemensen een weg naar U  
en tekende U als een vader  
die om mensen geeft  
en blij is als het hun goed gaat.  
Jezus kan onze gids zijn op onze levensweg,  
in respect en dialoog  
met andere levensovertuigingen.  
Help ons U te herkennen  
in onze medemensen.  
Help ons U te vinden in momenten  
waarin we graag zien en gezien worden,  
als we genieten, spelen, experimenteren,  
delen en danken.  
Breek ons open,  
behoed ons voor verstarring,  
help ons ongebaande wegen te gaan  
en het onverwachte te verwelkomen.  
Wees ons nabij en ga met ons mee  
op de weg van hoop en vreugde.  
Amen.

## Allegrria! Lied van Cirque du soleil

Zoals het licht voor het leven. Vreugde.  
Zoals een wenende clown. Vreugde.  
Een geweldige schreeuw,  
de schitteringen, het gekke verdriet  
Zoals het verlangen lief te hebben. Vreugde  
Als een vreugdesprong

Vreugde - Ik zie een vonkje leven glinsteren - Vreugde.  
Ik hoor een jonge zanger zingen - Vreugde.  
Een ontroerende geweldige schreeuw  
Van vreugde en zorgen zo extreem  
Er woedt een liefde in mij - Vreugde  
Een heerlijk magisch gevoel

Vreugde - Zoals het licht voor het leven - Vreugde  
Huilen als een gek - Vreugde  
Een geweldige schreeuw  
de schitteringen, het gekke verdriet  
Zoals het verlangen lief te hebben - Vreugde  
Als een vreugdesprong

Zoals het verlangen lief te hebben - Vreugde  
Als een vreugdesprong

Vreugde - Zoals een licht voor het leven - Vreugde  
Huilen als een gek - Vreugde  
Een geweldige schreeuw  
De schittering van het gekke verdriet  
Zoals het verlangen te beminnen - Vreugde  
Zoals een sprong van levenslust  
Een geweldige schreeuw  
De schittering van het gekke verdriet  
Zoals het verlangen te beminnen - Vreugde  
Als een sprong van levenslust

Er woedt een liefde in mij - Vreugde  
Een heerlijk magisch gevoel

*Beluister op YouTube het lied, geschreven door Claude  
Amesse, Francesco Dragone, Manuel Hani Tadros en Rene  
Dupere*



Leeffrucht



Jaargang 36

startnummer