

Goede God,

Geef ons moed
om te bouwen
aan de hoop
die in ons leeft.

Geef ons inzicht
om te zien
waar nieuwe kansen
op ons wachten.

Geef ons wijsheid
om te voelen
waar we kunnen zaaien.

Geef ons de rust
om te luisteren
naar Uw Schepping.

Geef ons de inspiratie
om herscheppers te worden
met handen vol hoop.

Amen.

“Wie in tranen
op weg gaat,
dragend de buidel
met zaad,
zal thuishomen
met gejuich,
dragend de volle
schoven.”

Psalms 126, 6 (NBV)

Medeschepper zijn is
gave en opgave.
De hoop die in deze
psalmverzen klinkt,
mag ons tot kracht zijn,
wanneer we als
medeschepper
aan het werk gaan.
Met onze eigen handen
zaaien we,
met dezelfde handen
vol hoop
zullen we kunnen
oogsten.

Zaai hoop: zaai de olie van
de hoop, zaai het parfum
van de hoop en niet de
azijn van de bitterheid en
van wanhoop.

Paus Franciscus

Als hoop een geur had, rook zij
naar de lente, de regen,
naar iets nieuws en vol
levenskracht.

Jennifer Rush

Hoop is

**in elkaars ogen opnieuw beginnen,
in elkaars handen bevrijding voelen,
in elkaars oren het nieuwe ervaren.**

Monnik Anselm Grün probeert in zijn boek *Vertrouw op je kracht* (Baarn, Forte, 2011) voorzichtig te beschrijven hoe in moeilijke tijden de hoop op nieuwe kansen die nieuwe kansen al mee tot stand kan brengen.

Zoals de profeet Jesaja zegt: “Zie, ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het. Heb je het nog niet gemerkt?” (*Jesaja 43, 19* NBV) Maar je moet je blik ervoor openstellen. Als je niet zegt ‘het zal gebeuren’, dan zal het sowieso niet gebeuren. Het nieuwe begint met het kunnen zeggen ‘het zal gebeuren’. Zaaien begint met de hand die, vol hoop, in de zaibuidel gaat.



Leeffrucht



Jaargang 35

Nummer 9

Mei 2020