

Een nieuw jaar.
Nieuwe wensen worden uitgesproken.
Nieuwe hoop wordt geboren.

Laat de hoop
als een rode draad
je dagen kleuren.

Laat de hoop,
ondanks veel wanhoop,
dat schemerlichtje zijn
dat je doet verder gaan.

Laat de hoop
je doen reiken
naar wat misschien nooit bereikbaar is,
maar wel mee je leven zin geeft.

Laat de hoop
je doen wenen en lachen,
strijden en rusten,
liefhebben en bidden.

Laten we hopen.

Wij wensen jullie bij het begin van dit nieuwe jaar heel veel
hoop toe.

Dat jullie heel veel lachende gezichten mogen ontmoeten
en dat je zelf heel vaak zo'n lach aan anderen kan en wil
schenken.

Dan geef je de hoop door.

Een hoopvol 2020!

Lachen is de kortste afstand
tussen mensen.

Victor Borge

Lachen is een relatie tot
stand brengen.

Ook al gaat het moeilijk en
heb je het moeilijk.

Ook dan kan een glimlach
misschien de eerste kleine stap van 'nieuwe hoop' zijn.

Laten we het maar doen.

God heeft geen andere handen en geen andere glimlach
dan de onze.

Lieve God,

We danken
voor de kracht van de lach
die ons hoop geeft,
die ons uitzicht biedt,
die ons verwarmt.

Help ons
om elke dag weer
een glimlach te schenken
aan wie op onze weg komt.

Help ons
om hoopvol in het leven te staan
en deze positieve energie uit te stralen
naar al wie ze nodig heeft.

Help ons dromen
en werk maken
van een wereld
waarin mensen elkaar toelachen,
samen lachen,
glimlachen
vanuit vertrouwen en geloof
in het leven,
het samenleven
en in U.

Dan maken we uw 'Blijde' Boodschap echt waar.

Amen.



Leeflicht

Jaargang 35

Nummer 5

Januari 2020