

Goede God,
als tegenslagen op ons neerkomen,
als het leven ons niet spaart,
geef ons dan de kracht
om weer op te staan.

Help ons de deur naar het leven
open te houden.

Help ons
zoekend
meer mens te worden.

Doe ons mensen ontmoeten
die in ons geloven, zoals Jezus.

Help ons om niet verbitterd te geraken,
maar om kwetsuren te overstijgen
en met de littekens te leren leven.

Laat ons voelen
dat we door U gedragen zijn.

Geef ons veerkracht.

Help ons geloven
dat verrijzenis mogelijk is
– hier en nu.

Dat vragen we U
op voorspraak van Jezus
en van zijn moeder Maria
die wisten wat lijden
en pijn met een mens deden.

Amen.

Pasen

April is de maand van
Jezus' lijden en sterven,
maar ook van Pasen,
feest van de opstanding,
veerkracht ten top.

Een moment om het [evangelie](#)
ter hand te nemen
en er iets mee te doen
([een voorstel voor grotere](#)
[leerlingen op Thomas](#)).
En ook om dit gedicht van de
Palestijnse dichter Mahmoud
Darwish (1941-2008) te lezen:

Over de mens

Ze snoerden hem de mond
en ketenden hem.

Ze noemden hem een moordenaar.

Ze namen hem zijn eten af,
zijn drinken en zijn kleren

En stopten hem in de dodencel.

Ze zeiden: je bent een dief!

Ze lieten hem binnen

in geen van hun havens

en namen hem zijn geliefde af.

Ze zeiden: je bent een vluchteling!

Maar luister, jij

met je bloedende ogen en handen:

je nacht loopt ten einde.

De ondervragingen zullen

niet eeuwig duren.

En ook de ketenen houden het niet.

Nero is dood, Rome leeft.

De graankorrel zal sterven.

Maar de vallei zal vol koren staan.

Paasmensen staan op

uit het graf van hun angsten,

uit de wonden van het verleden,

met een veerkracht die niet alleen in hen zelf
zijn oorsprong vindt.

Zij staan op tegen alles wat leven tegenhoudt,
wat mensen minder mens maakt
en leven minder levenswaard.

Carlos Desoete



LEEFROEHT

Jaargang 34

Nummer 8

April 2019