

God onze Vader,
geef ons kennis en inzicht,
de kracht om te ondernemen
en niet aan de kant te blijven staan.

Onrecht moeten we bestrijden.
Wie kwaad spreekt, de mond snoeren.
Gerechtigheid is onze leidraad.

Dan zullen stap voor stap
– hier en daar –
onrecht en ongelijkheid
verdwijnen.

Dan bouwen we stap voor stap
aan een wereld
waarin ieder zich thuisvoelt.
Stap Jij mee?

In zijn Naam

De belofte van God geldt een goed leven voor allen,
een land van melk en honing.
Het Rijk Gods is als een feest, zegt het evangelie.
Maar dan voor allen.
Dat is Gods bedoeling: leven als een feest met allen.
En de weg daartoe is
niet de kringloop van het hebben,
maar van het zijn: er zijn voor anderen.
Dus van Gods naam een werkwoord maken.
Vasten is een middel dat ons kan helpen
om terug die mens te worden
zoals God mensen droomt.
Zij bestaan, die mensen.
Zij roepen niet,
zij overroepen niet,
zij overtroeven niet,
zij willen niet de eerste,
de machtigste, de rijkste zijn.
Zij doen niet mee in de kringloop
van het Nooit Genoeg.
Niet alleen omdat zij niet kunnen,
maar vooral omdat zij dat niet willen.
Zij willen gewoon leven,
een leven waarin ieder tot zijn recht komt.
Toekomst voor wie nu nog geen toekomst heeft.
Zij maken zichtbaar hoe God de mens droomt,
zij maken Hem zichtbaar: 'ik ben er voor u.'

© Carlos Desoete

We winnen
rechtvaardigheid het
snelst door het geven van
rechtvaardigheid aan de
andere partij.

Mahatma Gandhi

Mij kunnen ze doden,
maar niet de stem
van de gerechtigheid.

Oscar Arnulfo Romero

De plaats van de
rechtvaardigheid is een
gewijde plaats'

Francis Bacon

Als rechtvaardigheid
verloren gaat, heeft
het geen zin meer dat
mensen op aarde
leven.

Immanuel Kant



Leeflicht

Jaargang 34

Nummer 7

Maart 2019