

Mooi kwetsbaar

Als je kan huilen
om het verdriet van een medemens
en verrast kan worden
door het geschater van een kind;
als je kan dromen
van een wereld zonder oorlog
en de verrimpelde hand kan strelen
van een overoud moedertje;
als je de wesp
zorgeloos kan laten slurpen van je wijn
en de verdorde blaadjes van een bloem
met zorg verwijdert,

dan heb je iets van mooie
kwetsbaarheid geproefd.

Piet Stienaers, salesiaan van Don Bosco

*Gelukkig de mens
die zijn naaste
in diens broosheid
draagt,
zoals hij door hem
gedragen wil
worden.*

Sint-Franciscus van Assisi

*Op het moment
dat je jezelf
kwetsbaar maakt
en je verlies durft
te delen,
kun je tot grote
hoogte stijgen.*

*Joke Hermsen,
Nederlandse filosofo*

In Japan wordt een
gebroken vaas vaak
hersteld met een laagje
goud. De gouden barst
wordt gezien als een uniek
deel van de geschiedenis
van de vaas. Ze laat de
kwetsbaarheid zien, maar
ook de schoonheid.

De enige fout die we maken, is dat we denken dat we
geen fouten mogen maken.

Lars Wilco Sentse, 12 jaar, in: [Bildung scheurkalender 2017](#)

Heer onze God,
wonderbaar is jouw aanwezigheid in onze wereld:
zo onopvallend en zo kwetsbaar,
als het verborgen zaad
dat telkens weer opschiet.
Jij draagt de wereld dag aan dag.
Jij bent niet ver van ons:
wij mogen leven van jouw adem,
in jouw Geest.

Jij houdt ons vast zonder ons vast te houden:
in jouw liefde mogen wij tot vrijheid komen,
Jij geeft ons ruimte om te leven
en toch laat Jij ons nooit los.
Jij bent een wonderbare God,
die van jouw nabijheid geen belemmering maakt,
maar de kracht om zelf scheppend te zijn,
in jouw Geest.

Heer onze God,
dank om jouw aanwezigheid in mijn leven.

Alles van waarde is weerloos.

Lucebert, 1974



LEEFSTOCHT
LIGHT

jaargang 33

nummer 7

maart 2018