

Heer Jezus,
U in de ogen kijken
is een weg,
zonder omwegen,
naar mezelf.
Hoe word ik
wie ik zijn wil,
met U
maar ook zonder U?
U zendt mensen
naar mensen
om, met niets dan zichzelf,
het beste van zichzelf
te geven.
Maak van mij
een doorgeefluik
voor uw licht.
Laat anderen
met mij opstaan.
Reik anderen
mijn handen.
Spreek
in mij.
Begeester mensen
via mij.
Amen.



LEEFTOCHT
LIGHT

jaargang 33
nummer 6
februari 2018

“De mensen verwachtten veel van Johannes. Ze dachten: ‘Misschien is hij wel de Messias!’ Maar Johannes zei: ‘Ik doop jullie met water. Maar na mij komt iemand die veel machtiger is dan ik. Ik ben niet eens goed genoeg om zijn schoenen uit te trekken. Hij zal jullie dopen met het vuur van de heilige Geest.’”

Evangelie van Jezus volgens Lucas 3, 16 (BGT)

Dopen met water is al een krachtig symbolisch gebaar. Wat dan te denken van dopen met vuur?! Dat is pas krachtig. Dit is geen competitie tussen Johannes en Jezus. Het bewijst echter wel dat Jezus - als profeet, heler en leraar - nog net dat ietsje ‘indrukwekkender’ was. Bovendien gaat het over het vuur van de Heilige Geest. Dat vuur is inspirerend. Het wil doorgegeven worden.

Een dergelijk vuur wil niet verschroeien, maar verbinden, en het wil niet vasthouden, maar op weg zetten. Het roept mensen op om op zoek te gaan en te blijven zoeken - naar zichzelf, naar elkaar, naar verbondenheid.

Maak van onderwijs iedere dag weer een vuurdoop!

“Levend gemaakt door de Geest van de Heilige Schrift zijn zij die iedere letter die ze kennen of willen kennen, niet aan zichzelf toeschrijven, maar deze door woord en voorbeeld aan de allerhoogste Heer God teruggeven, van wie al het goede is.”

Franciscus van Assisi (1181-1226), heilige en stichter van de orde der minderbroeders, in Wijsheidsspreuk 7

De Bijbel in woord en daad beleven kan ook in een katholieke dialoogschool een belangrijke weg zijn om mee te werken aan het christelijke opvoedingsproject. Voor andere leerlingen en leerkrachten kan het heel inspirerend zijn om te zien hoe een christelijke levenshouding ook in kleine dingen leeft en werkt.

Iedere genster kan de vonk doen overslaan.